

DRENTSCHE COURANT

VRIJDAG, DEN 23 MEI 1851

Jonkheer *A.W. van Holthe tot Oldengaerde* is voornemens, als eerst gehypotekeerd schuldeischer en onherroepelijk gevolmagtigde van *Albert Geerts Bakker*, in der tijd blaauwverwer te Smilde, op **morgen, zaterdag den 24 dezer**, des namiddags ten zes ure, in het logement van *Joh. Wind*, te Smilde, ten overstaan van den notaris *Mr. J.T. Kijmmell* te Westerbork, naar plaatselijk gebruik publiek bij palmslag te willen verkoopen:

Een **HUIS, ERF** en **TUIN**, staande en gelegen aan den Straatweg te Smilde, met eenige daar achter gelegene **KAMPEN LANDS**, bestaande uit de navolgende perceelen van Sectie D der gemeente Smilde.

No. 76, groot 5 roeden;

No. 77, groot 12 roeden, 30 ellen;

No. 78, groot 45 roeden, 80 ellen;

No. 79, groot 57 roeden, 70 ellen;

No. 85, groot 1 bunder, 39 roeden, 80 ellen;

No. 86, groot 60 roeden, 10 ellen. – Welke goederen bereids op den 20 dezer maand tot *zeer lagen prijs* publiek in veiling zijn gebragt.

Westerbork, den 23 Mei 1851

DRENTSCHE COURANT

VRIJDAG, DEN 30 MEI 1851

Men verneemt, dat in het begin dezer week zich te Smilde een Russisch heer heeft opgehouden, belast met het doen van onderzoekingen ten aanzien der veengraverij; hij had een tolk bij zich, door wiens tusschenkomst hij de noodige inlichtingen vroeg en verkreeg. In dat gedeelte van Rusland, waar hij woonachtig was, begon gebrek te komen aan den noodigen brandstof; daarom had men het plan opgevat, om zich daar bevindende veenen in exploitatie te brengen; en was hij naar Nederland afgezonden om te onderzoeken, op welke wijze zulks met het meeste voordeel kon geschieden. Hij heeft onder anderen van de gebruikelijke werktuigen afteekeningen gemaakt.

DRENTSCHE COURANT

VRIJDAG, DEN 6 JUNIJ 1851

Smilde, 5 Junij. Vreesde de veenman voor eenig dagen, dat, door den menigvuldigen regen, zijn veen dit jaar ongeschikt zou blijven om het te branden, die vrees is nu geheel verdwenen. Het veenbranden is hier thans in vollen gang; nog slechts weinige dagen zulk weer, en 't werk is bestuurd: heden beginnen sommigen reeds te zaaijen. Wordt de veendamp op vele plaatsen als een onwelkome gast begroet, hier zien we hem met blijdschap als uit de aarde opborrelen en zich verspreiden. Hier ziet men door den diksten veendamp het veld als in 't verschiet met een heerlijk wit getooid, waaruit de nijvere bij groote schatten vergadert, en waarover den veenman, wien thans de tranen door den damp uit de oogen wordt geperst, dan een traan van dankbaarheid stort.