

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

VRIJDAG, 12 MAART 1852

- Men verneemt, dat tot tolgaarder aan de gabel no. 5 te Smilde aan den Witterweg op de grooten Rijksweg van Assen naar Meppel is benoemd *H. van Maurik*.

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

DINGSDAG, 16 MAART 1852

*Smilde, 11 Maart.* L.l. zaterdag kwam de schipper K.S. hier voor den wal, een weinig ongesteld zijnde. De volgende dag bleek, dat bij hem de natuurlijke pokken uitbraken en hedenmiddag is hij er reeds aan overleden, eene zwangere vrouw en acht onbezorgde kinderen nalatende. Men zegt dat dezer dagen twee van zijne broers en eene zuster ook aan de pokken zijn gestorven. 't Is te wenschen, dat dit sterfgeval hier geen gevolgen mag hebben.

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

VRIJDAG, 19 MAART 1852

*Smilde, 15 Maart.* De Israëlitische gemeente alhier mogt zich zaterdag jl. wederom verheugen in de tegenwoordigheid van den W.Ew. Z.Gel. Heer Hillesum, Rabbijn te Meppel, die door het Kerkbestuur tot het regelen van onderscheidene godsdienstige aangelegenheden was uitgenodigd. In de leerrede, die Z.Ew. bij de ochtenddienst uitsprak, handhaafde hij ten volle zijnen ten dezen verkregen roem. Den volgende dag wijdde Z.Ew. aan de inspectie der godsd. school, waarvoor Z.Ew. deszelfs ondubbelzinnige tevredenheid betuigde, benevens aan het corrigeren der heilige rollen enz. De belanglooze ijver waarmede Z.Ew. deze gemeente steeds ten dienste staat, de minzamen wijze, waarop Z.Ew. zich met ieder onderhoudt, doen algemeen reikhalzend wenschen, dat Z.Ew. tot Provinciaal Kerkelijk Opperhoofd zal worden gekozen; terwijl het eene pijnlijke indruk maakt, dat in sommige gemeenten vooringenomenheid en vooroordeel gezag genoeg oefenen om vreemdelingen, welken capaciteiten en antecedenten zooveel te wenschen overlaten op de voorgrond te plaatsen, ten koste van Nederlanders, die hunnen geboortegrond tot roem en hunnen kerk tot sieraad verstrekken.

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

VRIJDAG, 2 APRIL 1852

- Men verneemt, dat te Smilde een aantal personen ziek ligt aan een catharrale ongesteldheid, die veel van pleuris heeft; eenigen zijn daaraan reeds overleden.

Tot mijn en mijner kinderen diepe droefheid, overleed heden nacht circa één ure, mijn hartelijke geliefde Echtgenoot *H. Sickens*, in den ouderdom van een en vijftig jaar en drie maanden.

*Smilde, den 31 Maart 1851*

A. PAAS

Wed. H. SICKENS

**PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT**

DINGSDAG, 6 APRIL 1852

*Smilde, 2 April.* Mogten we ons hier 't voorgaande jaar verheugen over zoo weinig sterfgevallen, thans heeft hier 't tegengestelde plaats. In 't jaar 1851 zijn er 82 personen overleden; nu zijn in 't verloop van vierdeels jaars reeds op één na de helft van dat getal gestorvene. De hier heerschende ziekte (zie 't voorgaande no. dezer Courant) sleepte velen ten grave.