

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 31 JULIJ 1862

++ Zondagavond werd de persoon van *Aaldert Hoving* alhier door eene ziekte (zenuw- of zinkingkoorts) aangetast, zoodat geneeskundige hulp werd ingeroepen; op verzoek van de geneesheer moest dien nacht bij genoemden persoon worden gewaakt; welk dan ook geschiedde; de waker of wakers vielen in slaap; bij hunne ontwaking ('s nachts ten 3 ure) ontdekten zij tot grooten schrik, dat de lijder zich niet meer te bed bevond, en helaas! weldra vond men hem, kort bij zijne woning, levenloos in eene sloot.

++ **Smilde**, 26 Julij. Als een voorbeeld van echte menschlievendheid, kan van hier het volgende worden gemeld. Zekere J.E., arbeider te Hijkersmilde, een man in de volle kracht zijns levens, maar die door eene ernstige kwaal aan zijne oogen, schier geheel blind was geworden, en derhalve ten eenenmale ongeschikt om zijn werk te verrigten en in zijn onderhoud te voorzien, werd door de diakenen alhier, bij een der walbewoners van het eerste gesticht te Veenhuizen uitbesteed om aldaar door den oogarts *Hamer* in behandeling te worden genomen. Ofschoon 's mans ongesteldheid reeds ver gevorderd was, mogt het toch door onvermoeide zorg en door langdurige naauwlettende behandeling, aan genoemde geneesheer gelukken, om den man geheel te herstellen, zoo dat hij, die in het voorjaar als kind moest geleid worden, thans weder geheel ziende, zelf in zijne behoeften kan voorzien. Toen nu echter door de diakenen werd gevraagd naar de kosten hiervan, werd hun tot hunne verbazing elke vergoeding door den heer *Hamer* van de hand gewezen, die reeds genoeg belooning voor zijne moeite daarin vond, dat de Voorzienigheid zijne middelen had willen zegenen om den armen lijder te herstellen. Gewis, wie zóó zijne kundigheden wil aanwenden om het lot te verzachten dergenen, die Christus in zijne plaats ons achterliet, hij zal nimmer en nergens de hulp en de zegen missen van Hem, in wiens boek elke brave daad met onuitwisbare letters staat geschreven.

25jarige Echtvereeniging

VAN

PIETER ROELOFS ZWIERS

EN

RIEKA STEVENS JONKER

Smilde, 31 Julij 1862

Hunne dankbare kinderen

HARDDRAVERS TE SMILDE,

op aanstaan de ZATURDAG den 2 Augs., door Paarden, welke nog geen prijs hebben gewonnen en overigens ten genoeye der Keurmeesters zijn.

Prijs: Een zwaar zilver *Tabakskomfoor*.

Eerste Premie: Eene nette, met zwaar zilver gemonteerde *Sigarendoos*.

Tweede Premie: Een dito dito *Portemonnaie*.

Aangifte der Paarden voor één uur.

Rijding ongeveer te drie uur.

J.H. WIND

Logement de Veenhoop

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

ZATURDAG 2 AUGUSTUS 1862

Die iets te **VORDEREN** hebben van of **VERSCHULDIGD** zijn aan de nalatenschap van wijlen **GEERT AALDERT HOVINGH**, den 28 Julij l.l. te Smilde overleden, worden verzocht daarvan **FRANCO OPGAVE** te doen vóór den 10 Augustus e.k., ten kantore van den Notaris **A.J.C. TELLEGEN** te Smilde