

HISTORISCHE VERENIGING 'DE SMILDE'

DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR.

juli 2019

Nieuwsbrief 62

Foto's:

De foto's komen uit aan ons beschikbaar gestelde collecties.

Huus van de Smilde is verhuurd!

Vorig jaar november kregen wij van de Gemeente te horen dat we per 1 juni 2019 Villa Maria moesten verlaten.

Erg jammer voor ons, want we waren blij met onze plek in de Villa. Maar we hebben een nieuwe stee.

Per 1 juni is het Huus van de Smilde gehuisvest in de Aventurijn aan de Elzenlaan 1.

Met hulp met onze vrijwilligers hebben enkele heren van het bestuur de verhuizing naar de Aventurijn geregeld. Een beste klus, maar het is prima voor mekaar gekomen.

Vele handen maken licht werk!!

De ruimte is wat kleiner, maar we zijn er blij mee en zullen ons, als alles klaar is, daar heel goed thuis voelen.

Raboclubkas in een nieuw jasje!

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo Clubsupport. De campagne krijgt een nieuwe naam en wordt dit najaar weer georganiseerd.

De Rabobank draagt het verenigingsleven een warm hart toe en zal weer een bedrag beschikbaar stellen ter verdeling onder de lokale verenigingen en stichtingen.

Uiteraard gaan wij ons net als voorgaande jaren weer inschrijven en we rekenen op jullie stemmen.

Stemmen kan alleen als je lid bent van de Rabobank.

Ben je wel klant, maar nog geen lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe en wil je graag mee beslissen over de verdeling van het geld? Vraag dan zo snel mogelijk het gratis lidmaatschap aan. Dan kun je dit jaar van 27 september tot 11 oktober nog meestemmen op jouw favoriete vereniging of club.

Elke stem is er één!

Noteert u alvast in uw agenda

Donderdag 26 september 2019. Aanvang 20.00 uur in De Spil te Bovensmilde.

Lezing door Frans Meek van het Internationaal Klompenmuseum te Eelde. Tijdens de lezing "Lopen op hour" maakt u kennis met klompen uit Nederland, Europa en de rest van de wereld, ondersteund door een PowerPointpresentatie. Daarnaast neemt de heer Meek nog mooie exemplaren klompen mee naar Bovensmilde.

Woensdag 20 november 2019. Aanvang 20.00 uur in Het Kompas te Smilde.

Film "de Groene Horizon". De onweerstaanbare natuur van Midden-Drenthe. Je valt van de ene verbazing in de andere en je vraagt je af hoe het mogelijk is om de natuur op zo'n indrukwekkende wijze te filmen.

Zomerstop vrijwilligers

In het Huus van de Smilde is de afgelopen tijd door onze vrijwilligers weer veel werk verzet met archiefwerkzaamheden, scannen enz.

Daar zijn we als vereniging heel erg blij mee.

We houden nu even een zomerstop en begin oktober starten we weer.

Bankrekening
nummer: NL 66
RABO 0382
8524 35, t.n.v.
Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 174
9421 PC Bovens-
milde

Reisje 11 mei 2019 Historische Vereniging "De Smilde"

Na vroeg opstaan en een uurtje rijden, kwamen we in Smilde waar een volle bus met 70 personen klaar stond om op pad te gaan.

Het doel was de provincie Friesland. Daar staat in Lemmer het Woudagemaal, ontworpen door iemand met een hele knappe kop, Ir. D.F. Wouda. Het gemaal is het grootste nog functionele stoomgemaal ter wereld. Het is eigendom van Werrerskip Fryslân. Het bestaat al sinds 1920 en is geopend door koningin Wilhelmina. Sinds 1998 staat dit gebouw op de werelderfgoed lijst van de Unesco. Het gemaal speelt een heel belangrijke rol in de Friese strijd tegen het water. De stoomkerels komen uit machinefabriek Jaffa Utrecht. Allereerst werd een film vertoond hoe het hier werkt. Vooral bij hoogwater is er alle hens aan dek. Daarna kregen we een rondleiding met een gids. Ik denk dat de uitleg voor sommige mensen wat te technisch was, voor mij in ieder geval wel. Maar alles overziend, was het wel leerzaam en interessant. Toen werd het tijd om de hongerige magen te vullen met een lunch. De tafels waren rijkelijk gevuld met soep, brood, beleg en wie hadden we daar? Precies de bruine rakkers, ze waren dit keer wel erg groot. Goed verzorgd dus.

Met een ronde buik stapten we weer in de bus richting Joure. Hier bezochten we het museum Joure. Het mid-

delpunt van museum Joure is de eerste fabriek van wereldconcern Douwe Egberts. Het bestaat uit tien prachtige pakhuizen, fabriekjes en woonhuizen. Douwe Egberts is geboren in 1723 als oudste zoon van timmerman Douwe Egberts en Grietje Greolts. Hun zoon begon voor zichzelf in 1788. Hij deed zaken in Zuid-Friesland, de kop van Overijsel en Drenthe. In de periode van mei 1783 tot augustus 1784 werd in totaal 17500 pond koffie verkocht. Sinds 2013 is het bedrijf in handen van de Duitse firma John A. Benckiser. Het museum bestaat nu uit verschillende panden, zoals een rijnegietery, drukkerij en oude huisjes. Ook is er een mooie winkel waar je van alles kunt kopen.

Na al deze indrukken was het tijd om terug te keren naar het startpunt: "Smilde".

Het was een mooie geslaagde dag.

Heel veel dank aan de mensen die dit georganiseerd hebben.

Ook veel lof voor de chauffeuse.

Dit is mijn verhaal over deze dag.

Ik wens allen veel gezondheid en hopelijk tot ziens in 2020.

Groetjes,

– Dini Stuifzand uit Borne

Smilleger Roet:

Muziektheater met verhalen van de Smildes

GEZOCHT!

- Actrices en acteurs (met en zonder ervaring)
 - Timmerlui en elektriciens
- Mensen voor de hand en spandiensten

Bij voorkeur uit de Smildes
voor de uitvoering van:

Smilleger Roet

Muziektheater voor en door Smillegers
op te voeren in de periode maart t/m juni 2020.

Repetities beginnen in september 2019

Meld je aan Smillegers!

info@smillegerroet-muziektheater.nl

Informatie: Rob Tuijt, 0592 318527 of 06 23666020

Facebook Smilleger Roet

Productie: Historische Vereniging De Smilde en
Culturele Raad Smilde CRAS

